

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening



Foto Arkivet

Rolfshøj

2017-2

Siden sidst.

18. januar havde vi vores traditionelle arrangement på Friskolen med Foreningen Norden og Nutidens Husmødre. Susanne Clod Pedersen fortalte om sine bøger om den tapre viking Arnulf og hans eventyrlige liv med Jomsvikingerne. Det blev en spændende aften, hvor vi også fik indblik i, hvordan man skriver en roman og laver forudgående studier af kampteknik og meget andet. Og vi fik også indblik i hvordan det er ikke at kunne lade være med at skrive romaner.

Den 22. februar var der lokalhistorisk aften sammen med Fritidshuset, hvor Michael Borre Lundø fortalte om meget gamle dage for ca. 90 fremmødte. Vi fandt ud af, at vores egn havde en storhedstid for ca. 5000 år siden, hvor de store stendysser stammer fra, og vi blev også klar over, at Rolfsted sandsynligvis har ligget nogle hundrede meter vest for kirken i vikingetiden, hvor det har været en betydelig landsby. I pausen fremviste amatørarkæolog Lars Kramer sine mange fund fra markerne omkring kirken.



5. april var der generalforsamling. Vi mindedes kort Holger Pedersen, som blev valgt ind sidste år, men døde inden generalforsamlingen. I hans sted blev Inge Marie Pedersen valgt ind i bestyrelsen. Bagefter fortalte Niels Grønbeck med megen humor om sin barndom og ungdom i Rolfsted.

Årets udflugt.

Den 20. april havde vi i samarbejde med Nutidens Husmødre bustur til Middelfart, hvor vi skulle besøge Clay Museet.

38 personer deltog i turen. Vel ankommet til Clay blev vi delt i 2 hold. Det ene hold fik straks rundvisning med en dygtig og engageret guide, mens det andet hold kunne nyde en god kop kaffe og en meget lækker lagkage i det nye cafeteria. Derfra var der også en smuk udsigt over Lillebælt.

Clay havde på dette tidspunkt en flot særudstilling af Axel Salto. Der var stor interesse for at se udstillingen med det Kgl. Porcelæn, bl.a. det flotte Flora Danica. Museet rummer også de keramiske kunstværker, som Erik Veistrup har doneret til Clay.

Da begge hold havde fået både rundvisning og kaffe var der tid tilovers til at gå rundt på egen hånd. Mange fik en tur i parken, der ligger smukt ned til Lillebælt og også rummer kunstværker.

Vi var heldige med vejret og sluttede en god dag med en lille smuttur til Hindsgavl, hvor dyrene var fremme i store flokke. Herligt syn.

Hjemme igen kl. 18.00



Foto: Arkivet

Isvinteren 1947

Vi hører af og til om de strenge isvintre 1940- 41-42. Dem har jeg af gode grunde ikke nogen erindring om, da jeg selv er fra årgang 1942. Derimod kan jeg nemt huske isvinteren 1947, og siden de store vandmængder, der fulgte med, da tøvejret endelig kom.

For at det kan forekomme, skal flere tilfældige forhold ramle sammen – vel at mærke i den rette rækkefølge. Og det var lige det, der skete. Det meste af januar frøs det omkring -20 gr om dagen og -30 om natten. Det var barfrost uden sne. Så går frosten dybt i jorden, og en del fik en slem forskrækkelse, fordi vandrørene, som man troede var frostsikre, pludselig var frosne. Der var vist også nogle huse, som slog revner, fordi frosten gik ind under grunden. Bygningsreglementet for frostfri dybde blev vist hermed ændret fra 80 til 100 cm.

Når frosten sådan går til marv og ben, er det risikabelt at tage på metal med de bare hænder. Det lærte jeg selv på den hårde måde. Jeg havde trodset alle advarsler og havde taget på noget metal og var dermed frosset uhjælpelig fast. Jeg skreg om hjælp, indtil min mor kom løbende med en kedel tilpas varmt vand, så den vrælende unge kunne slippe fri. Det er den slags dumheder, man kun begår én gang. Senere på vinteren kom der tre voldsomme snestorme med ca. en uges mellemrum – lige tilpas tid til at når vejen var øst fri efter den første, så kom den næste, så man kunne begynde forfra. Det samme gentog sig

mellem snestorm to og tre. Der var et par uger, hvor folkene, der boede i Tvevadgyden, ikke kunne bestille ret meget andet en at øse sne. En enkelt dag med snekastning kunne godt være en munter afveksling i hverdagen, men tre uger, det var for meget af det gode. Det hjalp dog på humøret, at min far, der var snefoged, lovede, at når de nåede vejs ende, kunne de komme over på Tvevadgården til en kop kaffe. Kaffe var dog for meget sagt, for det var erstatning, noget værre sprøjt. Rigtig kaffe kunne man først få et årstid senere. Men min mors hjemmebagte hvedebrød gjorde altid lykke.

Pludselig slog vinden om i sydvest, og varm luft drev ind over landet fra Atlanterhavet, hvor Golfstrømmen hjalp godt til. Varm luft, solskin og blæsevejr er noget, der kan få sne til at smelte, og så gik det stærkt. Sneen lå over en meter højt overalt inde på markerne. En kubikmeter sne giver i smeltet tilstand 100 liter vand, som ikke kunne synke i jorden på grund af frosten. Vand har den evne at søge hen, hvor der er lavest, og det vil sige gennem åerne ud i Store Bælt, hvor folk havde gået over isen, fordi færgerne ikke kunne bryde igennem. Selv de ældste i sognet havde aldrig set så meget vand i Vindinge Å. Vandet kunne slet ikke passere under broen i Tvevadgyden, så vandet løb op på vejen. Min far tog mig med derover, og han sagde til mig: ”Det skal du prøve at huske, for det sker måske først igen om 100 år”. Det er heller ikke sket siden. Selvom der dengang var meget få folk, der ejede et fotografiapparat, har det undret mig, at der, så vidt jeg ved, ikke findes billeder fra den begivenhed.

Vinteren fik dog ende, og den blev afløst af en meget tør sommer, som gav misvækst i landbruget. Så galt var det om efteråret, at mange landmænd måtte sælge halvdelen af køerne for at skaffe foder vinteren igennem. Men det er en helt anden historie.



Privat foto

Kristian Madsen



Kommende arrangementer.

Onsdag den 1. november kl. 16 på arkivet.

Da vi har fået digitaliseret den gamle film fra Lykkegård, er der ud over rejsning af vindmølle også nogle klip af personer og steder fra Rolfsted, Ferritslev, Ellinge og vist nok også noget fra Langeskov, som vil blive vist

Onsdag den 15 november kl. 16 på arkivet.

Vi har set film fra Hudevad Radiatorfabrik, men der er endnu lidt fra fabrikken, som vi endnu ikke har set. Måske finder vi lidt mere.

Foredrag på Ferritslev Friskole (Lundsbjergvej 42) den 17. januar 2018 kl. 19.30.

Pris inkl. kaffe: 50 kr.

Slaveriets glemte spor- et foredrag om et dramatisk kapitel i Danmarks historie.

1917 var året for salget af de dansk-vestindiske øer til USA.

Danmark har verdens bedste slavearkiver og tusinder af nulevende efterkommere af danske slaver.

Men hvad betyder slaveriet for nutiden og vores nationale bevidsthed ?

Fortælleren er journalist og forfatter Alex Frank Larsen, der har produceret flere TV udsendelser om emnet

Lørdag den 26. maj

bliver der udflugt til Ladbyskibet, hvor vi får en rundvisning med særlig opmærksomhed på det nybyggede vikingskib og broderierne. Efter rundvisningen kører vi videre til Nyborg, hvor der er kaffe og lagkage på Hotel Storebælt med udsigt over havet.

Vi starter kl. 13.00 foran Fritidshuset, og vi er hjemme igen senest kl. 18.00. Pris 140 kr. per deltager. Kun for medlemmer. Fristen for tilmelding til udflugten er 9. maj til Anna, tlf.: 21453402



Ladbyskibet. Foto arkivet



Ladbydragen, kopi af Ladbyskibet.
Privat foto

Adr.



Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:

Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand	65982003
Kirsten Grell, næstformand	65982224
Anna Z Therkildsen kasserer	21453402
Inger Marie Pedersen	65982125
Inger Tønning, sekretær	65982500

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Adr.: Ferritslev Fritidshus

Ørbækvej nr. 916 A (1. sal)

Åbent i lige uger om onsdagen fra 16 til 17 og efter aftale med leder Arne B. Pedersen tlf. 65981274.

Lukket i juli og august og i skoleferier.

E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk

Hjemmeside: www.rolfstedarkivet.dk